

Tuin der dichters, Bloemen der verbeelding door fennanda eleveld

1 – 31 september 2023



Fennanda Eleveld (1960) woont en werkt in Castricum. Haar atelier op zolder van een oude bollenschuur kijkt uit over de bollenvelden en de duinen langs de rand van Bakkum. Zij exposeert graag op bijzondere plekken die een relatie hebben met haar werk.

De tuin der dichters zal van 1 – 31 september 2023 te zien zijn in de kas van de Hortus in Alkmaar. De expositie wordt geopend op vrijdag 1 september van 16 – 18 uur met een artist talk door Fennanda Eleveld en lichte muziek van gelegenheidstrio PSP.

Toelichting van de kunstenaar

Zojuist heeft u door de Hortustuin gedwaald of wellicht gaat u dat straks doen. U oog valt op een bloem, en u maakt een *snapshot* met uw telefoon of uw ogen. Of u blijft wat langer kijken. Hoe ziet die bloem er uit? Misschien bent u botanist of hebt u een tuin waarvoor u op zoek bent naar nieuwe plantjes.

U ziet hier in deze intieme kasexpositie niet de technische vocabulaire van de botanische tekenaar die op zoek is naar een naturalistische weergave, maar u kijkt hier naar vormen van artistieke verbeelding, ontleend aan de natuur.

U ziet een bloem, die in het imaginaire en in de poëzie van de kunstenaar haar bron vindt. Ik dacht daarbij aan een wandeling in een Franse bloementuin: Jardin des Poètes. Daar waar de dichter haar inspiratie vindt.

Is er een archetypische bloem? Wanneer spreekt zij? En wat vertelt zij?

Toen ik in mijn verbeelding bij de vorm bij van de roos terecht kwam zag ik haar overal als cliché opduiken. Ik wilde haar melancholische tederheid verbeelden, en niet de valkuil van kitsch, maar voorzichtig de oude symboliek van de eeuwig bloeiende roos aanraken.

Hoe is het mogelijk om in deze kleine sculpturen van geknipt en gestapeld papier de mathematische perfectie en de kleurige schoonheid van “de bloem” weer te geven? De onwilligheid van de scherpe randen van het papier tegenover de fluwelen zachtheid van bloemblaadjes. Hun ritme en organische stilte krijgen in deze collages iets ruigs en rauws. Ze fluisteren of schreeuwen hun tedere, delicate of droevige boodschappen. FE 2023